

## Prolog påske 2015.

Igen en gang så stiller vi op,  
med en udstilling vi selv synes helt i top,  
vi har vendt og drejet, i tvivl har vi været,  
men igen engang så ta'r vi besværet.  
når først det er oppe og det kører af sted,  
så synes vi alle, det er skønt at være med.

De ord Marianne så viselig fandt,  
i stedet for udkant, skal der være kant.  
Vi vil gerne vise, vores kant også har kant,  
at kulturen var med gennem tiden, der svandt,

Lidt uden for byen ved markens kant,  
en bronzealder høj, fra de gamle der svandt,  
den har ligget her som et gammelt vartegn,  
så skibe kunne få kending der, af vor egn.  
Museet har gravet, kultur har de fundet,  
fra de første der bosatte sig her, tæt ved sundet.  
Der var stolpe huller fra huse, af ler var de bygget,  
der har de siddet ved bålet og sig hygget,  
mens de har lavet redskaber af horn og flint,

og bronzesmykker, blev formet så fint.  
Senere kom kirken, som en af de første,  
i århundrede har den været Morsøs største.  
Går du ind og ser Apsis' hvælvingers buer,  
de fineste kalkmalerier, dine øjne skuer.  
Der er andre ting der er værd at skue,  
se altertavlen gennem korets bue,  
prædikestol og pulpitur, kunst fra en svunden tid,  
det bærer kunsten frem, til vor egen tid.

I dag, vi plejer vor kant med megen flid,  
vi ved godt vi kun er her begrænset tid,  
men tror på der også i mange kommende år,  
vil være plads til folk der høster og sår,  
vil være håndværk og husflid til flittig hånd,  
og den, der vil gøre med tastatur og ånd.  
at ikke al initiativ bliver skudt ned som plat,  
når det skal godkendes af kommune og stat,

Nu velkommen til, fra fjern og nær,  
til alle der er med til at udstille her,  
og hver en gæst der kommer og ser,  
på alt det fine der er udstillet her,

og når I har set og købt et par lodder,  
vi håber lidt kaffe jer også lokker,  
så besøg cafeen og tag et hvil,  
og husk, mød altid andre med et smil.

Til at åbne udstillingen er Hans Ejner nu klar,  
da vi spurgte, kom et ja som et hurtigt svar,  
vi er glade for du tager dig tid og stund,  
til at hjælpe, at gøre nu, til en højtids stund.  
Så derfor velkommen her skal du være,  
din opgave nu, er ikke af de svære.  
at være borgmester for hele øen,  
det er det skib du har sat i søen,  
vi håber, det også i fremtiden gælder,  
det er klart store spørgsmål herfra sig melder,  
men lad det nu ligge til at andet regi,  
i dag er en fest, og det kan vi li.  
Når nu du har sagt dine åbningsord,  
Så er her en saks og den røde snor,  
vi håber du til at klippe er rigtig vaks,  
til at åbne en udstilling, af den bedste slags.

Henning Iversen.- Påsken 2015.

# Prolog.



# Karby gamle skole.